

een hoopvolle toekomst

door een revolutionair reddingsplan



In dit nummer:

Onze droom
Het verhaal van Ponnu
Abba-Farmland
Schoon drinkwater
'Living Water Festival'
Een kerk voor een kerk
Een beregoed idee
Windows for widows

Een project van **Abba Child Care**





Onze droom

Een paar jaar geleden begonnen we met dromen over hoe we kansloze kinderen in India weer een nieuwe toekomst zouden kunnen bieden. Sindsdien is er echt heel veel gebeurd. We hebben het *Abba Children Home* in Guntur gebouwd waar bijna 100 kinderen een veilig thuis hebben gekregen. Verder hebben we nu bijna 300 kinderen in een sponsorprogramma waardoor ze weer toekomstperspectief hebben gekregen. Het afgelopen jaar zijn daar 200 baby meisjes bij gekomen die we via ons *'Abba Family Home Project'* bij adoptiegezinnen hebben geplaatst, die van ons een stukje land hebben gekregen om daarmee een eigen bestaan op te bouwen.

Ons motto is dan ook: *'Geef een kind een gezin en dit gezin een hoopvolle toekomst!'*

Inmiddels hebben we al zes hectare land gekocht en draait het project op volle toeren. Als verrassing kwam daar nog bij dat we dankzij een gulle gever eind 2013 vijftig dorpen van schoondrinkwater hebben voorzien. In nog geen 50 dagen waren alle installaties geplaatst en om de allerarmsten verder te helpen hebben we ook nog eens 10.000 plastic waterpotten aan hen uitgedeeld. Dit alles hebben we op feestelijke wijze gevierd tijdens het *'Living Water Festival'* waarbij duizenden mensen naar voren kwamen om Gods liefde te ontvangen. Het was een schitterend feest, waarbij een plan in ons hart werd geboren om in alle dorpen een *'community hall'* te bouwen, die zowel zal dienen als school, spreekkamer voor een arts, opslagplaats voor hulpgoederen en als samenkomsthal, enz. U leest er alles over in dit magazine, maar eerst wil ik u het bijzondere verhaal van Ponnu vertellen, want om kinderen als zij gaat het tenslotte. Veel leesplezier en laat u inspireren om zelf ook een bron van hoop voor anderen te zijn.

Jaap Dieleman

India is geen veilige plek voor kleine meisjes, want India heeft het hoogste percentage van vrouwelijke kindersterfte ter wereld. Een Indisch meisje in de leeftijd van 0-5 jaar loopt bijna 100% meer kans om te sterven dan een jongen! Van de 122 babies die sterven in India is er slechts 1 een jongen. En dit lot zou ook Ponnu hebben getroffen als ze niet net op tijd door iemand was gevonden.

Bedekt met bloed en de navelstreng er nog aan, was de baby op 15 augustus 2013, 's morgens vroeg achteloos in de bosjes gegooid. Mieren kropen over haar fragiele lijfje en honden kwamen op de geur van het verse bloed af. Nog even en het kind zou zijn verslonden, ware het niet dat een *'toevallige'* voorbijganger iets hoorde en in de bosjes keek. Tot zijn grote schrik zag hij een pasgeboren baby liggen. Met een stok hield hij de honden op afstand en belde om hulp. De arts zei dat het kind hooguit drie uur eerder was geboren. De baby werd aan onze partner Sharing Hands toegewezen, die dit kind liefdevol heeft opgenomen in hun centrum.

Maar omdat we geloven dat elk kind recht heeft op de liefde van een vader en moeder, zochten we naar een adoptiegezin waar we dit kind zouden kunnen plaatsen. En ja, we vonden een prachtig thuis voor dit kind bij weduwe Kala.



Geef een kind een gezin en dat gezin een hoopvolle toekomst!

Om te overleven zocht Kala tussen het huisvuil naar plastic om er een paar centen mee te verdienen waarmee ze eten voor haar dochtertje Sunita kon kopen. Maar het geld wat ze ermee verdiende, was amper voldoende om eten voor haar kind te kopen, laat staan dat er nog iets overbleef voor haar zelf.

We geloven dat elk kind recht heeft op de liefde van een vader en moeder

Ondanks haar armoede omhelsde ze de kleine vondeling en sloot de baby in het hart als haar eigen kind en noemde haar Ponnu, wat *'mooie baby'* betekent. En zo kreeg Ponnu dus een moeder en een zusje.

Via ons **Family Home Project** heeft Kala nu een stukje land gekregen om daarmee haar eigen inkomsten te verwerven. Nu is er weer hoop voor haar en de kleine Ponnu die nu weer een mama heeft.

Ponnu is gezond, gelukkig en goedlachs. Wat zijn we blij dat we haar hebben kunnen redden. Ponnu is slechts één van de 200 baby meisjes die we sinds januari 2013 via ons AFH-project hebben geholpen. Met een gift van **€ 12,50 p.m.** kunt u het verschil uitmaken tussen leven en dood voor kinderen zoals Ponnu en voor **€ 25,- p.m.** kunt u zelfs een heel gezin helpen. Help ons om nog veel meer kinderen zoals Ponnu een plaats te bieden in een gelukkig gezin. Kijk voor meer informatie over ons werk en onze projecten op www.abbachildcare.org.

India

Begin 2013 kochten we zes hectare land, waarop we het Abba-farm Project zijn gestart als de 'RRF-coöperatie'. Dit staat voor 'Rescued & Restored Farmers'. Op dit land verbouwen onze adoptiegezinnen gewassen waarmee ze inkomsten kunnen genereren om aan de armoede te ontsnappen en zo een hoopvolle toekomst te bouwen voor hun gezin en hun kinderen.



'Farming Gods Way' op het Abba Farmland geeft onze adoptieouders een hoopvolle toekomst

Abba-farmland



een **revolutionaire** landbouwmethode

Elke hectare wordt verdeeld in 50 stukjes land van elk 200 vierkante meter. Niet veel als je er over nadenkt, maar vanwege het zonnige klimaat en de overvloedige regenval kan men wel 3 tot 5 keer per jaar oogsten. En daarom kan zo'n klein stukje land toch genoeg inkomsten genereren voor een gezin om daarmee aan de armoedecyclus te ontsnappen, terwijl ze daarnaast ook nog een kind van de dood hebben gered door het een warm nest te bieden.

Ook Kala heeft door dit plan weer een nieuw toekomstperspectief gekregen om samen met haar dochter Sunita en de kleine Ponnu een nieuwe toekomst op te bouwen.

Sinds de start (begin 2013) hebben we al ruim 200 adoptiegezinnen een stukje land gegeven waarop ze

collectief hun gewassen verbouwen. Er is al diverse keren geoogst en nu zijn we bezig om te kijken hoe we deze producten coöperatief op de markt kunnen brengen. Het is hartverwarmend om te zien hoe deze arme Dalit-gezinnen hierdoor weer nieuwe hoop voor de toekomst hebben gekregen. Ook hebben we onze adoptieouders geleerd om hun gewassen te verbouwen via de 'Farming-Gods-Way-methode'.

Het geheim van deze landbouwmethode is, dat het land niet wordt omgeploegd en dat het onkruid als mest rond de nieuwe aanplant wordt gebruikt. Hierdoor wordt het vocht in de grond vastgehouden en zodoende gaan er ook geen kostbare mineralen verloren die anders door de tropische moesson zouden wegspoelen.

Nu deze kostbare mineralen in de grond blijven zitten, wordt de groei van de nieuwe gewassen krachtig bevorderd. Hierdoor krijgen ze mooiere en betere gewassen. Men zegt dat men met deze methode zelfs wel 30% meer oogst krijgt dan met de klassieke methode. En door deze grotere oogst, van goede kwaliteit, kunnen ze prachtige producten op de markt brengen waardoor ze nog eerder aan de armoede ontsnappen en een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Als u er meer van wilt weten, kijk dan eens op de site van FGW.

www.farming-gods-way.org.

De komende jaren willen we opnieuw land aankopen, om daarmee nog meer arme gezinnen -die nu juist hun hart hebben geopend om een kansloos kind zoals Ponnu te adopteren- een hoopvolle toekomst te

kunnen bieden. Om die reden zoeken we investeerders die ons financieel willen helpen om nieuw land aan te kopen.



Schoon drinkwater

Iedereen weet dat schoon drinkwater een primaire levensbehoefte is en dat gebrek eraan de oorzaak is van ernstige ziekten en zelfs de dood. Dat was ook het geval in het gebied waar wij werken, een streek van ongeveer 25 km² met 50 dorpen waarin de allerarmsten verstoken zijn van deze primaire levensbehoefte.

Mijn partner Kingsly droomde ervan om deze dorpen te voorzien van schoon drinkwater. In september 2013 was hij in Nederland en deelde hij zijn droom met mij. We berekenden de kosten voor een complete waterinstallatie. Dat kwam neer op € 2.000,- per stuk. Met 50 dorpen in ons gebied hadden we dus € 100.000,- nodig. Een groot bedrag dat we niet hadden, maar we baden die middag samen dat God zou voorzien om dit wonder mogelijk te maken zodat wij onze droom zouden kunnen verwezenlijken.

Een snel antwoord

En dat antwoord kwam snel. Ja, zelfs veel sneller dan we ooit hadden durven dromen. Want diezelfde avond, tijdens ons Abba-benefietdiner, gaf een bevriende zakenman ons die € 100.000,- om onze droom te verwezenlijken. U begrijpt dat we uitzinnig blij en verrast waren door deze enorme gift die het in



Dorpsbewoners kwamen kijken hoe de watervoorziening werd gemaakt



één keer mogelijk maakte dat we voor 250.000 mensen in 50 dorpen een drinkwater voorziening konden realiseren. Terug in India, vergde het de nodige voorbereiding voor Kingsly om de 50 dorpsoudsten bij elkaar te krijgen, de locaties te bepalen, duidelijke afspraken te maken over het gebruik, het beheer en het onderhoud aan de installaties, enz.

Gunst van de autoriteiten

Al snel bemerkte Kingsly dat hij de gunst van de lokale autoriteiten had, want ze verleenden hem alle medewerking die hij vroeg. De regering was zelfs bereid gratis stroom te leveren voor de pompen omdat het om ontwikkelingswerk ging.

Ook moest hij onderhandelen met de fabrikanten van de wateropslagtanks, de pompen, de bedrijven die de pijpen moest slaan en de installateurs.

Omdat we van alles 50 stuks nodig hadden, heeft hij ook nog een mooie kwantumkorting kunnen bedingen. Van het geld dat we daardoor over hadden, hebben we 10.000 plastic waterpotten gekocht zodat de mensen ook het water mee naar huis konden dragen. Al met al duurde het ruim een maand voordat Kingsly alles rond had en men kon beginnen met het slaan van de pijpen.

50 bronnen voor 50 dorpen in 50 dagen

En toen ging het snel, want binnen 50 dagen zijn alle installaties geplaatst en in gebruik genomen. Vrienden die ook zulke projecten doen stonden, verbaasd dat we zo'n groot project in

slechts drie maanden hadden gerealiseerd. Men sprak van een wonder en dat was het ook. En dat wonder wilden we dan ook heel graag met de dorpsbewoners op feestelijke wijze vieren en zo ontstond het idee van het 'Living Water Festival'.

Water is onmisbaar voor het Leven



Living Water Festival

Nadat we € 100.000,- hadden gekregen om die 50 schoon drinkwaterbronnen te laten maken, kreeg ik het idee om dit op een feestelijke manier te vieren met de dorpsbewoners. Tijdens dit 'Living Water Festival' zouden we de mensen vertellen over het 'Levende Water' waar je nooit meer dorst van krijgt.

Toen ik mijn plan met Kingsly deelde was hij meteen laaiend enthousiast. We zouden een natuurlijke insteek hebben, want we hadden ze immers voorzien van schoon drinkwater. We zouden ze op dit festival vertellen dat onze God ons gebed verhoord heeft om hen te kunnen helpen met schoon drinkwater. Maar we zouden ze ook vertellen over het 'Levende Water' dat de dorst van hun ziel lest en waar ze nooit meer dorst van zouden krijgen.

We hadden dit festival gepland van 15-17 november 2013. Iemand had een groot weiland beschikbaar gesteld waar wij dit feest konden houden. Dat zou ook een goed moment zijn om de waterpotten uit te delen en dus had Kingsly, slim als hij is, 10.000 bonnetjes gedrukt en aan de dorpsoudsten gegeven om te distribueren onder de armen in hun dorpen. Ze zouden dan wel naar het 'Living Water Festival' moeten komen om hun waterpot op te halen. Maar om er te komen hadden ze vervoer nodig en dus vroeg Kingsly of de dorpsoudsten ook hierin wilden helpen. En dat wilden ze wel, want er werden uiteindelijk meer dan 100 pick-up-trucks ingezet om de mensen naar het festival te brengen. Zodoende kwamen er duizenden mensen die samen met ons het feest van het 'Levende Water' kwamen vieren.

Horen, geloven, doen!

Sommigen waren argwanend en zeiden dat we tegenstand konden verwachten van de Hindoe-gemeenschap. Dat maande ons tot voorzichtigheid maar we lieten ons niet intimideren en predikten vrijmoedig een simpele boodschap over de liefde van Jezus. Ze moesten het immers horen om het te kunnen geloven en ze moesten het geloven om het in

ontvangst te kunnen nemen. Dus preekte ik dit heel eenvoudige principe en riep de mensen op om te luisteren, zodat ze zouden horen dat God hun veel meer wilde geven dan schoon drinkwater, Hij wilde hun het 'Levende Water' geven, waar ze nooit meer dorst van zouden krijgen. Als ze dat geloofden, hoefden ze alleen nog maar te komen om het in ontvangst te nemen.

Een groot wonder

En toen gebeurde het: duizenden mensen stroomden naar voren en 'vochten' er bijna om, dat we hen zouden aanraken. Het was een groot wonder dat ze zo open reageerden, zeer tegen de verwachting van de lokale Hindoes in. De atmosfeer was geladen met Gods liefde. Er gebeurden grote wonderen. Mensen werden genezen van kwalen, ziekten en angsten. Men verzamelde honderden getuigenissen van de mensen die werden genezen.

Jezus raakt de melaatsen aan!

Kingsly's vader, John Lazarus, vertelde ons dat in dit gebied nog nooit het evangelie was gepredikt. Hij was zelf ook diep geraakt door de openhartige respons die hij bij deze ongeletterde Dalits zag. Daarnaast vertelde hij ons dat het voor deze mensen heel bijzonder is dat wij hen zomaar de handen hebben opgelegd.

Hindoes uit de hoge kaste zullen Dalits nooit de handen opleggen, ze willen zelfs niet dat hun schaduw op hen valt. Maar wij hadden deze Dalits, die ook wel de 'onaanraakbaren' worden genoemd, nu juist zowel persoonlijk als liefdevol aangeraakt. Nu begreep ik pas wat voor impact onze daad op hen had en waarom ze erom 'vochten' om door ons te worden aangeraakt.



Wij hadden als het ware de 'melaatsen' van de Indiase samenleving aangeraakt, net zoals Jezus de melaatsen aanraakte en hen genas.

Waterpotten uitdelen

Maar dat was nog niet alles, want naast deze geestelijke boodschap was daar ook de praktische hulp, want het was tijd om de waterpotten uit te delen. Opnieuw was dit een bijzonder moment.

Schape zonder herder!

Woorden schieten te kort om te beschrijven hoe al die duizenden arme mensen hun bonnetjes kwamen inwisselen voor de pot die we voor hen hadden. Het was zowel grappig als pijnlijk om te zien hoe deze arme mensen bijna 'vochten' om de zegen van God op hun leven maar ook hoe ze vochten om die plastic pot van nog geen euro, waarmee ze straks schoon drinkwater uit de nieuwe bron zouden kunnen tappen voor hun gezin.

Ik vroeg me pijnlijk af: "zouden ze echt begrijpen dat ze het object van Gods liefde zijn?" En ook vroeg ik me af: "Hoe kunnen we deze simpele, ongeletterde mensen verder helpen in hun geloof? Hoe kunnen we ze verder brengen als we ze geen enkele nazorg kunnen bieden?" Deze vragen hielden mij bezig, maar spoedig zou ik op een bijzondere manier antwoorden krijgen op deze vragen.

Want ook al was het festival geslaagd, toch wilden we zeker weten, dat de zegen die ze hadden ontvangen niet geroofd zou worden, dus lag er ondanks de euforie van dit prachtige festival ook meteen een enorme uitdaging op ons te wachten.



Een kerk voor een kerk



We hebben de sponsoring voor de kinderen en ons landbouwproject. Daarnaast zijn we begonnen met onderwijs en medische zorg voor de allerarmsten, maar na het 'Living Water Festival' zagen we ook de noodzaak iets te doen voor de nieuwe gelovigen. Maar hoe zouden we dit allemaal tegelijk kunnen doen?

Actief op veel terreinen

In het gebied waar wij werken, wonen 250.000 Dalits, in 50 dorpen. Ja, ze leven in extreme armoede en mede dankzij een grote sponsor hebben we in alle 50 dorpen een simpele schoon drinkwatervoorziening mogen aanleggen. Ja, ook hebben we 10.000 waterpotten uitgedeeld. Een hele verbetering voor de volksgezondheid, daar het drinken van vervuild water vaak tot ziekte leidt en zelfs tot de dood. Gelukkig wordt dit gevaar nu een halt toegeeroepen.

In ditzelfde gebied hebben we inmiddels 200 vondelingen kunnen plaatsen in 200 adoptiegezinnen, die van ons een stukje land hebben gekregen op de Abba-farm, om daarmee een zelfstandig bestaan op te bouwen voor zichzelf en de adoptiekinderen die hun zijn toevertrouwd. We hebben hulp gekregen van Farming Gods Way die onze adoptieouders les geven in hun bijzondere landbouwmethode, die tot goede resultaten leidt, waardoor ze nog sneller aan de armoedecyclus kunnen ontsnappen.



Maar we willen zo graag meer doen. We zijn al op beperkte schaal begonnen met onderwijs voor de kinderen, en we willen hen ook medische zorg bieden, les in hygiëne geven, medicijnen verstrekken, kleding en voedsel etc. En voor de duizenden Dalits die tot geloof zijn gekomen, willen we graag een eigen plek creëren, waar ze samen hun geloof kunnen beleven. Een plaats van ontmoeting en van aanbidding zou je kunnen zeggen.

Een lumineus plan

Maar als we scholen, klinieken, kerken en overige zorgcentra zouden willen bouwen in al deze vijftig dorpen, zou dat een vermogen kosten en dat kunnen we als kleine organisatie niet opbrengen. Maar toen gaf God mij het briljante idee om al deze plannen te combineren, waardoor we juist heel veel geld kunnen besparen. Want als we een multifunctioneel gebouw neerzetten, dan kan dit van maandag tot donderdag dienen als school, vrijdag kan de arts er zijn spreekuur houden en medicijnen verstrekken aan de mensen. Op zaterdag kunnen er sociale activiteiten zijn voor ouderen, zwangere vrouwen, enz. Ook kan het een distributiecentrum zijn van medicijnen, kleding, voedsel, en andere hulpgoederen. Daarnaast kunnen wij er les geven in hygiëne en op zondag kunnen de gelovigen er samenkomen om te aanbidden en de Bijbel te bestuderen.

Goed rentmeesterschap

Daarnaast willen we bij elk centrum ook een schoon drinkwatervoorziening creëren, zodat de omwonenden schoon drinkwater kunnen putten bij het huis van God, waar ze ook kunnen drinken van het 'Levende Water'. Door al deze activiteiten met elkaar te combineren, besparen we heel veel geld. En dat getuigt volgens ons van goed rentmeesterschap, want met deze combinatie vangen we wel vier vliegen in één klap en maken daarmee optimaal gebruik van de investering die we doen. Echt een prachtig plan!

Een enorme impact

Bovendien is de impact van een zo'n centrum enorm en veel minder bedreigend voor de religieuze Hindoes.

Want zij zien een kerk als een tempel. En een tempel voor een andere god wordt al gauw gezien als concurrentie en een bedreiging voor het Hindoeïsme. Maar op het moment dat we dit denkbeeld doorbreken door er een school, een kliniek, een medische hulppost en een depot voor noodvoorzieningen van te maken, valt dit vooroordeel al snel weg, want nu worden we juist een instrument van zegen voor de samenleving in plaats van een bedreiging. Bovendien zien we in India dat vooral vrouwen eerst tot bekering komen, die daarna hun gezinnen winnen voor de Heer. En ook zijn het de vrouwen die traditiegetrouw het water halen bij de bron. Dus nu wordt de 'kerk' bij uitstek een ontmoetingsplaats voor vrouwen, die daar ook het Levende Water krijgen uitgereikt. Op deze wijze kunnen wij de samenleving effectief bereiken met het evangelie, zonder een bedreiging voor hen te vormen.

Wat gaat zoiets kosten?

Volgens onze calculatie moeten we rekenen op een budget van € 15.000,- per centrum. Maar omdat we in elk dorp zo'n centrum willen bouwen, komt het dus neer op een totaal budget van € 750.000,- Een grote som geld voor een kleine organisatie als de onze. En daarom hebben wij het volgende plan bedacht.

Een kerk voor een kerk

In heel veel landen, maar zeker ook in Nederland, zijn er kerken die miljoenen euro's op de bank hebben staan en er helaas toch niet veel mee doen. Daarnaast is het budget voor een gemiddelde kerk in Nederland al gauw zo'n 1 tot 2 miljoen. Een schril contrast met de armoede van onze medegelovigen in India. Dus lijkt het ons geweldig als we kerken kunnen vinden die met een fractie van hun bouwbudget, onze medegelovigen in India willen helpen om ook hun eigen kerkgebouw te bouwen. Een kerk voor een kerk dus! En dit gebouw wordt dan ook nog eens super economisch gebruikt om tot zegen te zijn voor de hele gemeenschap. Prachtig plan toch?!

Kerken gezocht

Dus zoeken wij 50 kerken die een klein deel van hun budget zouden willen doneren om een zusterkerk te

kunnen bouwen voor onze medegelovigen in India. Daarnaast zouden we de sponsorkerk in een levende relatie willen verbinden met deze nieuwe kerk in India. Een soort van zusterkerk dus!

We zouden deze nieuwe kerk dan de naam willen geven van de sponsorkerk, waarmee deze nieuwe Indiase kerk het persoonlijke zendingsproject van de sponsorkerk wordt. Op deze wijze wordt het een geheel eigen zendingsproject van de sponsorkerk. En het zou helemaal mooi zijn, als dan de leiders van de sponsorkerk eens een bezoek komen brengen aan de kerk die ze in India hebben gesponsord.

Wat een inspiratie voor de sponsorkerk om op deze wijze een prachtig zendingsproject te steunen en bij te dragen aan zowel de verkondiging van het evangelie, als ook aan de sociale ontwikkeling van de lokale gemeenschap onder de allerarmsten in India.

Investeerders gezocht!

Daarom zoeken wij kerken die een kerk in India zouden willen adopteren/sponsoren. Uiteraard zijn ook andere investeerders van harte welkom om deze droom te helpen verwezenlijken. Wellicht wilt u eerst meer informatie, neem daarom gerust contact met ons op. Namens de initiatiefnemers:

Jaap Dieleman & Kingsly Lazarus





Pieter Sijl, voorganger van de Evangelische Gemeente Zeewolde (EGZ), ging mee naar India om onze projecten te bezoeken. De E.G.Z. heeft de primeur, want ze zijn de eerste kerk die een gebouw geschonken heeft aan onze medegelovigen in India. Ik hoop dat velen dit inspirerende voorbeeld zullen volgen.

Een van de laatste dagen van onze reis naar India vertelde Jaap mij over het plan wat hij met Kingsly had bedacht om kerken te bouwen in de dorpen waar we tijdens onze reis veel op bezoek zijn geweest. "Kerk voor een kerk". Ik was direct razend enthousiast. Ik ben zelf voorganger van de Evangelische Gemeente Zeewolde en droom al een tijdje van een eigen gebouw. Niet alleen omdat dat een stuk gemakkelijker is op zondag maar vooral ook omdat de mogelijkheden op alle andere dagen in de week zo enorm toemen. Toen Jaap het plan ontvouwde, een gebouw wat dienst doet als kerk op zondag, als school op doordeweekse dagen en zelfs gebruikt kan worden als medische post, raakte me dit enorm, omdat het zo past in hoe ik zelf droom over een gebouw. 'Daar gaan wij aan meedoen', dacht ik.

Weggeven wat je zelf graag wil hebben

Een les die ik jaren daarvoor eens had gehoord, over zaaien en oogsten, kwam direct in mijn gedachten. "Als je droomt van b.v. een eigen gebouw maar de droom niet te realiseren lijkt, zegen dan eerst een

ander die hetzelfde verlangt en zie uit hoe God gaat voorzien in je eigen verlangens." Deze les, die ik toen goed in mijn oren heb geknoopt, werd ineens heel actueel. Nu konden we deze les in de praktijk brengen.

We betrekken de hele gemeente erbij!

De steun voor het project is inmiddels toegezegd en we gaan nu met de hele gemeente het geld, dat we uit onze reserves hebben voorgeschoten, via allerlei acties bij elkaar sparen. Er is zelfs een speciale website gemaakt: www.kerkvooreenkerk.nl, waarop we al die verhalen, over grote en kleine bijdragen, gaan publiceren. Zo wordt dat kerkje in India echt een kerk van ons allemaal! Bovendien kunnen we op deze website de vorderingen van de bouw laten zien en zo betrokken blijven.

Hartelijke groet,
Pieter Sijl

Postbus 233, 3890 AE Zeewolde
www.evangelischegemeente.nl

Abba-Shop – een beregoed idee!

Om bekendheid te geven aan ons werk en om fondsen te werven hebben we diverse producten zoals: DVD's, CD's, boeken en ook een Abba-beertje dat u kunt kopen. De opbrengst komt ten goede aan het werk van Abba Child Care. Kijk op www.abbachildcare.org voor informatie over o.a. de benefietdiners die we af en toe organiseren. Als u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, houden wij u op de hoogte. We hopen dat u ook een held wilt zijn en mee wilt helpen om kansloze kinderen een hoopvolle toekomst te geven.



Dank u wel!



Windows for Widows

In het Hindoeïsme wordt het lichaam van een gestorvene verbrand. Vroeger werd de achtergebleven weduwe ook mee verbrand op dezelfde brandstapel. Nu gebeurt dat nog maar zelden, maar het alternatief is misschien nog wel erger. Want nu wordt de weduwe door haar eigen kinderen op straat gezet. Er zijn naar schatting 50 miljoen weduwen die op de straten van India zwerven.



Zoon, zie uw moeder!

Dit zijn de woorden die Jezus sprak toen Hij aan het kruis hing. Terwijl Hij de straf van de wereld droeg, was Hij ook nog bezig met de zorg voor zijn moeder, die weduwe was. Als oudste zoon was het zijn verantwoordelijkheid om in die zorg te voorzien. Maar dat zou Hij straks niet meer kunnen doen omdat Hij zou sterven. Maar wie moest er dan wel voor haar zorgen? Jezus zag Johannes, met wie hij een innige band had. Hij wist dat Hij de zorg voor Maria wel aan hem kon toevertrouwen, dus zei Hij: *“Vrouw, zie uw zoon, zoon zie uw moeder!”* Vanaf dat uur nam Johannes haar in huis en zorgde voor haar, zoals het een zoon betaamt voor zijn moeder te zorgen. **Prachtig gewoon!**

Op straat gezet door je kinderen

Die zorg bestaat in India echter niet. Vroeger werd de weduwe levend mee verbrand met haar gestorven echtgenoot. De moderne variant is al niet veel beter want nu wordt de weduwe op straat gezet, omdat men gelooft dat alles wat een weduwe aanraakt, gedoemd is te mislukken. Uit vrees voor verlies van geld en goed wil men daarom geen weduwe bij zich in de buurt hebben, want dit zou onheil brengen.

Gewoonweg onvoorstelbaar!

En daarom wordt moeder door haar eigen kinderen, haar eigen zonen, die ze zelf heeft verwekt en gekoesterd, zomaar op straat gezet. **Gewoonweg verschrikkelijk!**

Ongewenst, verstoten en verlaten

Deze arme weduwen verliezen niet alleen hun echtgenoot, maar ook hun kinderen, hun gezin, hun huis, hun status en hun waardigheid. Ze verkeren in erbarmelijke omstandigheden, hebben nauwelijks te eten en hebben vaak geen vaste verblijfplaats. Hierdoor staan ze bloot aan ernstige gevaren zoals: ondervoeding, onderkoeling en seksueel misbruik. Ook lopen ze het risico om vermoord te worden voor de illegale orgaanhandel. Verder kunnen ze gebeten worden door honden die besmet zijn met hondsdolheid, terwijl ze met hen vechten om de etensresten die ze op straat hebben gevonden. De meesten sterven helaas binnen 5 tot 6 jaar. Naar schatting zijn er in India 50 miljoen weduwen die op straat zwerven zonder enige hoop; in de steek gelaten door hun familie, ongewenst, verstoten en verlaten. **Dramatisch gewoon!**

Zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren – Jacobus 1:27

Niets doen is geen optie

We beseffen dat we slechts een heel klein beetje kunnen doen. Want de aantallen zijn overweldigend. Sommigen zeggen: *“het is slechts een druppel op een gloeiende plaat, wat maakt die druppel nog voor verschil?”* Voor de weduwen die wij helpen maakt het in ieder geval het verschil uit tussen leven en dood. Ook al is de nood nog zo groot en onze mogelijkheden nog zo beperkt, is dat geen reden om niets te doen. Dus doen we iets, ook al is het maar een kleine bijdrage aan een heel groot probleem.

Bij dit alles denk ik vaak aan de woorden van Moeder Teresa die zei: *“Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje!”* en ook zei ze: *“we kunnen niet allemaal grote dingen doen, maar we kunnen wel kleine dingen doen met grote liefde”*. We maken ons dan ook niet druk om de getallen maar zijn gewoon begonnen hen te helpen die op ons pad zijn gekomen. **En dat is gewoon prachtig om te doen!**

Twee vliegen in een klap

Voordat Jezus stierf, gaf Hij dus nog één opdracht. Die opdracht was om te zorgen voor een weduwe alsof het je eigen moeder is. Johannes heeft die opdracht blijmoedig aanvaard. Ook wij hebben deze opdracht aanvaard. Hoewel ons belangrijkste werk de zorg voor straat- en weeskinderen betreft, zagen we ineens een gouden kans om twee vliegen in een klap te vangen. Want door deze weduwen onderdak te verlenen bij ons kinderkuis, hebben zij een veilig thuis, met kinderen om zich heen van wie zij liefde krijgen en aan wie zij hun liefde kunnen geven. Zo krijgen deze kinderen weer een moederfiguur die hen liefheeft; en dat is nu precies wat zij als gedumpte kinderen het meeste hebben gemist. Andersom geven deze kinderen hun liefde aan deze oudjes, waardoor ze weer een nieuw doel in hun leven krijgen. **Gewoonweg hartverwarend om te zien!**



We hebben gezien hoe genezend dit werkt en hoe er prachtige relaties ontstaan tussen de kinderen en deze oudjes.

Windows for widows

Vanuit de overtuiging dat dit een goed plan is, noemen we ons project: ‘Windows for Widows!’ We geven hen als het ware weer een raam, een perspectief op een mooie oude dag waarin Gods liefde voor hen zichtbaar wordt. We gaan nu 40 bejaarden-appartementen bouwen. Kosten: € 50.000,- Een woonplek kost ons dus € 1.250,- per weduwe. Zou u zo’n plek willen sponsoren? **Dat zou gewoonweg geweldig zijn!**

Daarnaast hebben we zorgkosten voor deze oudjes. Die zijn € 30,- per weduwe p.m. Deze kosten liggen iets hoger dan die voor de kinderen, omdat ze vaak extra medische zorg nodig hebben. Wij zoeken daarom investeerders die een woonplek willen sponsoren of een weduwe ondersteunen. Wilt u die weldoener zijn?

Doen wat Johannes deed

We geloven dat Jezus ook nu nog ‘zonen’ zoekt die voor deze ‘moeders’ willen zorgen. Kan Hij ons die zorg toevertrouwen zoals Hij dit aan Johannes deed? En zijn wij bereid die verantwoording op ons te nemen? Ik geloof niet dat God ons ertoe dwingt om dit liefdewerk te doen. Wel geloof ik dat Hij ons uitdaagt om vanuit Zijn liefde de verantwoording op ons te nemen voor deze weduwen. De vraag is: *“Zou u die persoon willen zijn?”* *“Zou u die opdracht willen aanvaarden en de zorg voor een weduwe op u willen nemen, zoals u ook zou doen voor uw eigen moeder?”* Uiteraard kunt u die vraag alleen zelf beantwoorden. Maar het zou echt fantastisch zijn als u zou besluiten om een weduwe te helpen door ons de helpende hand te reiken. **Want dan zijn wij u gewoon heel erg dankbaar!**

Wist u ...

dat er in India 60 miljoen kinderen worden verhandeld en dat er elke 20 seconden een kind sterft door het drinken van vuil water. Wist u dat elk kind dat in India op straat belandt binnen drie jaar sterft? Wist u dat er in India miljoenen baby-meisjes worden vermoord, in slavernij leven, worden verminkt, gedwongen om te bedelen of gedood voor orgaandonaties? Misschien wist u het nog niet, maar *nu* dus wel! De vraag is: kunt u er iets aan doen?

Het antwoord is simpel: Jazeker! Als iedereen zijn best doet, kunnen we samen veel bereiken. We kunnen zelfs alle kinderen helpen, als we maar genoeg sponsors zouden vinden. U kunt al een kind sponsoren in ons 'Abba Family Home' programma voor € 12,50 per maand. Dat is 41 cent per dag. Voor dat bedrag per dag bent u de held die een kind weer toekomst biedt. Wees die held, geef u op via de machtigingskaart of online via www.abbachildcare.org

Machtigingskaart - hierbij machtig ik Abba Child Care om het volgende bedrag af te schrijven:

- ♡ Ik koop een aandeel van € 1.000,- €
- ♡ Ik sponsor een kind in het AFH-project á € 12,50 p.m. €
- ♡ Ik sponsor een gezin in het AFH-project á € 25,- p.m. €
- ♡ Ik geef een maandelijke ♡ een eenmalige gift van €
- ♡ Ik sponsor een weduwe voor € 30,- per maand €

Gegevens donateur:

Naam: Adres:
Postcode: Plaats:
Telefoon: Email:
Bankrekeningnr: Datum:
Handtekening: Uitknippen en opsturen naar onderstaand adres

Doe mee en steun ons werk!

Ware Godsdienst is omzien naar wezen en weduwen in hun benauwdheid - Jacobus 1:27

Adresgegevens:

Abba Child Care International
Boomkleverlaan 263-A, 3893-JW Zeewolde
Tel: +31-85-1043413
Mail: info@abbachildcare.org
Site: www.abbachildcare.org

Bankgegevens: *

ING BANK Reknr: 589.29.86 
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL85INGB0005892986
INCASSO-ID: NL40ZZZ510883120000



*Abba Child Care heeft een ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

